



Het Informatiefke
eind oktober 2018

Welkom

Beste chirovrienden,

Nog even wachten en een van de leukste zondagen van het jaar is daar. Een dag die begint met een plezante misviering gevolgd door een overheerlijke maaltijd. Als we ons dessertje op hebben zijn we klaar om een hele namiddag samen spelletjes te spelen. En we sluiten deze fantastische dag natuurlijk af met onze volksdans. Kortom, een dag gevuld met plezier en amusement voor iedereen. Er is niets zo leuk als dat en hopen dat jij er ook bij bent! Naast Kristus Koning worden er nog enkele andere belangrijke puntjes besproken in dit informatiefke, goed lezen dus. ;)

Veel leesplezier!

Data

4 november	Kristus Koning
25 november	Chiro-ontbijt
2 december	Sinterklaas komt
24 december	Middernachtmis
20 – 30 Juli	Kamp Jongens

Kristus koning

Op zondag **4 november** is het weer de leukste zondag van het jaar. Een hele dag samen zingen, eten en natuurlijk ook spelletjes spelen. Zo hebben jullie mega-coole-super-duper-kei-toffe-creatieve leiding weer een groot spel in elkaar gestoken, zodat het weer een onvergetelijke dag gaat worden.

We spreken af om **10u00 op de meisjeschiro** in uniform (Dit uniform bestaat uit: Chirorok/broek, Chirohemd of hoodie). Van hieruit vertrekken we in stoet onder begeleiding van de leuke melodieën van ons fantastische klaroen- en trommelkorps richting de kerk. Iedereen is van harte welkom in de misviering. Daarna gaan we naar zaal de zwaan waar ons een heerlijke maaltijd staat te wachten. Nadat we onze buikjes hebben rondgegeten kunnen we nog genieten van een aspitoneeltje en daarna starten we met het grote spel.

Het is een ingekleed spel en daarom is het ook belangrijk dat je niet je **verkleedkleden** vergeet. Voor de veiligheid zouden we graag hebben dat elk lid ook een **fluovestje** meepakt en **vanaf rakwi** mag je ook zeker niet je **fiets** vergeten. Voorzie genoeg warme kledij! Al deze spullen moet je naar zaal de zwaan brengen vooraleer je naar de meisjeschiro komt.

Miniclub en speelclub mogen worden afgehaald om **17u30** aan zaal de zwaan, Rakwi's om **18u30**. Voor alle andere afdelingen is er nog een leuke volksdans voorzien die eindigt om **20u**.

De prijs van kristus Koning bedraagt 8 euro

Verkleedkleden	
Miniclub/Speelclub	Disco
Rakwi's/Tito	Olympische winterkledij
Keti's/Aspiranten	Casino (las vegas)

Chiro-uren

Omdat de dagen steeds korter en korter worden, stoppen we vanaf Kristus Koning een half uurtje vroeger. De einduren worden dus:

	<u>Jongens</u>	<u>Meisjes</u>
Miniclub	17u00	17u00
Speelclub	17u00	17u00
Rakwi's	17u30	17u00
Tito's	18u30	18u00
Keti's	19u30	19u00
Aspi's	20u00	19u30

Aangezien de koudste maanden er aankomen is het ook altijd aangeraden dat de leden zich goed warm aankleden.

Chiro ontbijt

Zondag 25 november geen zin om vroeg op te staan? Of aan te schuiven bij de bakker? Dan komen wij als geroepen! We bieden jullie opnieuw een overheerlijk Chiro-ontbijt aan. Je hoeft er de deur niet voor uit. Het ontbijt wordt namelijk door ons, aan de deur afgeleverd.

Elk ontbijtpakket bestaat uit enkele pistolets, croissants, koffiekoeken en heel wat ander lekkers. Voor de kinderen worden er sandwiches i.p.v. pistolets voorzien. Aan het luxepakket wordt een fles cava en luxe beleg toegevoegd.