



Het Informatiefke

September 2020

Welkom

Beste Chirovrienden,

Na dat geweldig leuke kamp, is het nieuwe jaar daar. We zien eindelijk onze vriendjes terug van school en we krijgen les van andere leerkrachten. Rondom ons verandert alles, en ook in de Chiro verandert er veel. We gaan naar een andere groep of er komen nieuwe kinderen bij in onze groep, we krijgen nieuwe leidsters/leiders...

Kortom, alles wordt een beetje wennen, maar we kunnen jullie verzekeren dat het een superleuk jaar gaat worden. En al de kinderen die er nieuw zijn bijgekomen worden vast en zeker onze beste vriendjes. Wij hebben er al heel veel zin in, jij ook?

Tot zondag!

Belangrijke data:

27 september	Opendeurdag jongens
23 oktober	Dag van de jeugdbeweging
(datum volgt)	Halloweentocht
8 november	Kristus Koning
(datum volgt)	Opendeurdag van de meisjes
29 november	Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint!
6 december	Ontbijt
24 december	Middernachtmis en krakmoment
2, 3 & 4 juli	Chirofeesten
17 juli-27 juli	Jongenskamp
28 juli-7 augustus	Meisjeskamp

Aangezien we nog steeds niet af zijn van dat verschrikkelijke kleine beestje, weten wij ook nog niet onder welke omstandigheden bovenstaande activiteiten zullen doorgaan. Wij volgen de richtlijnen op en houden jullie via mail van alles op de hoogte. We zouden wel willen vragen om zeker eens na te kijken of jullie onze mails ontvangen. Indien dit niet het geval is, laat dan zeker iets weten aan de leidsters/leiders zodat zij dit in orde kunnen brengen!

Elk jaar nemen we afscheid van enkele leidsters/leiders en verwelkomen we er nieuwe. Ook dit jaar is er een nieuwe leidingsploeg die alles gaat geven om er een schitterend jaar van te maken! Ze staan elke zondag paraat om er weer een leuke dag van te maken. Moest je hen graag iets willen vragen of contacteren, alle gegevens vind je achteraan terug op het blad met de contactgegevens.

Heeft u vragen over onze Chiro werking, aarzel dan zeker niet om onze Volwassen Begeleiders te contacteren:

Meisjes:

Enthousiaste Nele Lambrechts
Behulpzame Thomas Brems
0499/41 90 35

Jongens:

Els 'Moeke G' Oeyen 0472/76 75 72
Merlijn 'Mex' Coppens 0488/40 26 98
Senne 'Boma' Heremans 0471/ 36 46 09

Huisbezoeken

Natuurlijk willen wij als leiding ook graag de ouders beter leren kennen. Door de Coronamaatregelen zal het echter niet mogelijk zijn om bij alle ouders thuis langs te gaan. Iedere afdeling zal een waardevol alternatief voorzien, volledig conform de maatregelen. Exacte informatie over hoe en wat zal nog gecommuniceerd worden persoonlijk door de leiding van de afdeling van uw zoon of dochter. Voor ieder lid zal ook de medische fiche opnieuw getekend/ingevuld moeten worden. De leiding zal u deze bezorgen, zodat deze dan met de correcte gegevens terug bij ons terechtkomt.

Chiro-uren

We starten zoals altijd om **14u** met de chiro-activiteiten. De einduren zijn verschillend voor elke groep. Deze uren blijven gelden tot en met **Kristus Koning** (8 november). Daarna hebben we een halfuurtje minder lang chiro.

De einduren **voor** Kristus Koning meisjes:

Miniclub	17u30
Speelclub	17u30
kwiks	17u30
Tippers	18u30
Tiptiens	19u30
Aspi's	20u

De einduren **na** Kristus Koning (8 november) meisjes:

Miniclub	17u
Speelclub	17u
Kwiks	17u
Tippers	18u
Tiptiens	19u
Aspi's	19u30

De einduren **voor** Kristus Koning jongens:

Miniclub	17u30
Speelclub	17u30
Rakkers	18u
Toppers	19u
Kerels	20u
Aspi's	20u30

De eind-uren **na** Kristus Koning (8 november) jongens:

Miniclub	17u
Speelclub	17u
Rakkers	17u30
Toppers	18u30
Kerels	19u30
Aspi's	20u

Financieel

Het chirojaar brengt enkele kosten met zich mee. Aangezien we ons voluit geven tijdens spelletjes kan er al wel eens een accidentje gebeuren. Daarom zijn we ook verzekerd. Tijdens het jaar organiseren we ook enkele activiteiten. Deze zijn natuurlijk vrijblijvend, maar maken het chirojaar extra plezant. Om de kosten te drukken kan er beroep gedaan worden op de **vrijetijdskaarten** die Heist-op-den-Berg al jaren aanbiedt. Deze bieden 80% korting op onkosten van onze activiteiten. Meer info over de vrijetijdskaarten vindt u op de website van onze gemeente. Hieronder kan u alvast een lijstje vinden met de activiteiten van het komende chirojaar:

Lidgeld (verzekering)	25 euro
Kristus Koning	8 euro
Afdelingsweekend	25 euro
Kamp miniclub	90 euro
Kamp leden	110 euro

Aangezien het nieuwe chirojaar van start is gegaan zouden wij willen vragen om het lidgeld zo snel mogelijk te storten. Dit bedraagt €25, daarnaast zullen we ook dit jaar **Kristus Koning** vieren, dit op **8 november**. De kostprijs voor deze super leuke dag vol spel en plezier bedraagt €8 maar aangezien wij nog niet weten wat de maatregelen zullen zijn, kan je best wachten tot wij meer informatie hebben om dit geld te storten.

Rekeningnummer: Meisjes: BE70 7332 1418 5225
Jongens: BE22 7332 1406 1347

Evenementen en activiteiten

Bij een nieuw chirojaar horen natuurlijk super toffe activiteiten, te beginnen met de opendeurdag, de Halloweentocht, Kristus Koning en Sinterklaas. De data waarop deze zouden plaatsvinden kan u hier reeds in terugvinden. Deze zijn echter nog onder voorbehoud. We kunnen door de coronamaatregelen jammer genoeg nog niet met zekerheid zeggen of, en hoe deze activiteiten zullen doorgaan. Meer informatie zal dan ook nog volgen wanneer we hier zelf een beter zicht op hebben. Check zeker onze Facebook en Instagram voor updates!

Terugblik

Het kamp is nog maar net gedaan en het nieuwe jaar is al daar.

Waarschijnlijk heeft uw kind al veel over het kamp verteld, maar hier krijgt u alvast een kleine samenvatting van waar het leuke kamp eigenlijk over ging dit afgelopen jaar:

Pyromundo (meisjeskamp)

De meisjes kwamen terecht in een wereld die bestond uit 3 verschillende rijken, met elk hun koning. De mini's en de aspi's verbleven in luchtwereld Caprisun, de speelclub en de kwiks in onderwaterwereld Aquarius, de tippers en de tiptiens in de jungle Arizona. De drie rijken maakten de hele tijd ruzie met elkaar en onderworpen elkaar voortdurend aan pesterijen. Op het grenspunt van de drie rijken stond een grote kist, die dag en nacht bewaakt werd door een bewaker uit iedere wereld. De koningen vermoedden dat hierin veel goud en rijkdom te vinden is, die ze voor hun eigen rijk willen houden en zeker niet willen delen met de anderen. Er is echter 1 groot probleem: geen van hen weet hoe ze kist kunnen openen. De kist is versierd met 4 symbolen, 3 daarvan staan voor de 3 werelden, maar het vierde is een mysterie. Een zeemeermin vindt dan plots een speciale steen met een symbool op. Ze ontdekt dat het symbool van op die steen overeenkomt met 1 van de 4 symbolen van de kist. Gaandeweg ontdekken de werelden dat ze moeten stoppen met elkaar te pesten en net moeten samenwerken om de kist te kunnen openen. Vier stenen met overeenkomstige symbolen worden gevonden en samen krijgen ze de kist open. Tot ieders grote verbazing zit de kist niet boordevol goudstukken, maar vinden ze er oude perkamentrollen in terug. Hierop staat de geschiedenis van de 3 rijken uitgelegd: vroeger waren ze met 4 rijken, die in vrede samenleefden. Door het overlijden van hun koning zijn ze in oorlog met elkaar terecht gekomen en gesplitst. De vierde wereld is hierdoor uitgestorven. Door samen te werken en de instructies van de oude rollen te volgen, konden de drie rijken samen het vierde element terugbrengen: het vuur! De goede afloop werd gevierd met een heel groot vuur, waaruit dan een vuurfamilie geboren werd. Zo kan ook de vierde wereld terug opgebouwd worden. Die vier werelden leefden nog lang en gelukkig in vrede samen.

Panaoméa (jongenskamp)

De klimaatactivisten gingen samen met enkele wetenschappers op avontuur met de teletijdmachine om in te tijd reizen. Zo probeerden ze om de wereld te herstellen en de oorzaak aan te pakken waardoor de opwarming van de aarde vandaag de dag opgelost zou zijn. Toen we uitstapten bleek dat we niet in het

juiste jaar waren beland, maar dat we opeens in een ander tijdperk waren gestrand. Niets was minder waar, want we werden meteen omsingeld door de oermensen in het dorpje Panaoméa. Na een grondig onderzoek van onze chauffeur werd het duidelijk dat onze machine stuk was dus terug instappen ging niet direct.

De bewoners van Panaoméa zagen er op het eerste zicht zeer onrustig uit, maar uiteindelijk werden we warm verwelkomt door de oermensen. Toch waren er steeds voorstanders voor en tegenstanders tegen onze aanwezigheid. Al snel kwamen er opstandelingen omdat ze ons niet volledig vertrouwden. Wanneer het niet lukte om onszelf te bewijzen dat we sterk genoeg waren, werden we verplicht om te trainen op jagen want voedsel was schaars. We konden de dorpelingen veel hedendaagse dingen aanleren zoals onder andere vuur maken om mammoetvlees op te warmen. Die 'uitvindingen' vielen niet in de smaak bij enkele Panaoméanen waardoor ze speelden dat ze ziek waren. Wanneer deze listige streken werden ontdekt, begon het ultieme gevecht met heel wat woordenwissels. De gevangenis moest gebruikt worden om de opperschurk te laten bezinnen.

Het dorp werd verder verkend en ook rare personen zoals de gekke schilder met een spraakgebrek, die de broer bleek te zijn van de opperschurk, werden voorgesteld.

Terwijl alle bewoners druk in de weer waren met elkaar op te stoken om de wetenschappers te verdrijven, konden we de hulp inroepen via een SOS boodschap te sturen naar de beschaafde wereld. Archeologen en een specialist in teletijdmachines te repareren kwamen aan met een miniformaat van een teletijdmachine. Hiermee kon de monteur aan de slag.

Later tijdens het oplappen van de teletijdmachine kwam de chauffeur tot het besef dat er enkele onderdelen misten. Gestolen? Verloren tijdens de rit? Opgebrand? Wie zou het weten?

Ook de wetenschappers zaten niet stil tijdens het welbewogen verblijf. Ze konden deze kans niet laten schieten om dit buitengewone tijdperk en het hele dorp te onderzoeken. Al enkele dagen was onze sterrenkundige van streek omdat hij niet goed wist wat hij in het heelal zag doordat hij de plaatsing van de sterren en planeten in die tijd niet kon situeren. Na veel experimenteren, ontstond er enorme paniek. De archeologen merkten dat er over enkele dagen een komeet zou inslaan. We werden dus verplicht om zo snel mogelijk een oplossing te vinden zolang de onderdelen niet boven water kwamen.

Gelukkig konden de mecaniciens van dienst het Weeij iel uitvinden voor hun grotcatcher3000 om een komeetbestendige schuilgrot te gaan zoeken. Jammer maar helaas vonden ze geen geschikte grot, maar wel de gekke grotschilder. De gestoorde grotschilder saboteerde de boel omdat zijn dorpsgenoten hem in het verleden hard hadden toegetakeld en gepest. Hij was de toestand beu en vluchtte. Niemand had het door tot de grotzoekers hem vonden met de grotcatcher3000. Toen we hem ter sprake brachten door enkele snuggere marteltechnieken, bracht hij ons naar het laatste onderdeel van de teletijdmachine waardoor we net op tijd het dorp konden verlaten na een groot feest.

Spijtige zaak dat de geliefde, heilige Santo Mammoeto niet kon meereizen. Wij vragen ons soms nog af dat de sterrenkundige verkeerde voorspellingen heeft gedaan en Santo Mammoeto het overleefd hebben. Wie weet komen we ooit nog eens die stuntelige babymammoet met zijn stuntmeester tegen!

Verloren voorwerpen

Ben jij ook enkele spullen vergeten op kamp?

Kom dan zeker eens een kijkje nemen bij de verloren voorwerpen, zowel terug te vinden op de jongens- als meisjeschiro. Je kan voor specifieke spullen ook informeren bij de leiding van jouw zoon/dochter.

Jaartheme

Het nieuwe jaartheme luidt dit jaar OnvoorSPELbaar!

Waarom OnvoorSPELbaar?

Chiro is spelen om het spel. Bijna een derde van de Chirogroepen geeft aan dat ze meer bezig zijn met nevenactiviteiten (om financiën te verzamelen) dan met activiteiten voor de leden. De voorbije jaren verstrengde de wetgeving m.b.t. ruimte, wat impact heeft op spelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Binnen het Chirokader lijkt spelen meer en meer naar de achtergrond te verschuiven en minder aandacht te krijgen op evenementen, weekends en cursussen. Tijd dus om een spotlicht op 'SPEL' te richten.

Daarnaast vervallen groepen vaak in tradities. De kamppanning lijkt verdacht hard op die van vorig jaar, en bij een spaghettiavond volgen we blindelings het draaiboek dat tien jaar geleden werd uitgeschreven. Elke Chirogroep mag dit jaar haar grenzen verleggen. We dagen lokale groepen uit om meer *outside the box* te denken bij het organiseren van die traditionele activiteiten.

Chirokledij

Vanaf **rakwi** verwachten wij dat de leden volledig in Chiro-uniform naar de Chiro komen. Hieronder vindt u een overzichtje van de onderdelen van een officieel uniform.

Voor de meisjes:

- Chirobroek of Chirorok
- Rode chiro t-shirt of blauwe t-shirt van Chiro Heist-Centrum
- Rood chiro topje of zwart topje van Chiro Heist-Centrum
- Hemd
- Blauw-beige hoodie met rits of grijze trui van Chiro Heist-Centrum

Voor de jongens:

- Chirobroek
- Chirohemd

Je kan deze Chirokledij aankopen in de Banier, de dichtstbijzijnde vindt u terug te Bergstraat 34 in Heist-op-den-Berg. Onze eigen Chirokledij kan nog steeds aangekocht worden bij de jongens- en meisjesleiding.

1. **T-shirt/Topje** met bedrukking “niet zomaar een zondag”.
2. **Trui** met bedrukking “niet zomaar een zondag”. Vanaf dit jaar verkopen wij nieuwe truien, met ons eigen mooie Chiro Heist-Centrum logo op de achterkant. Deze gelden vanaf het nieuwe jaar als geldig uniform voor de meisjes. Zowel jongens als meisjes kunnen deze nieuwe trui aankopen door deze te bestellen bij de leiding.
3. Er is ook nog steeds een beperkt assortiment tweedehands Chirorokken, Chirobroeken en hemden te verkrijgen in degelijke staat. Heeft u thuis nog Chirokleren liggen die te klein zijn en waar u niets meer mee kan doen? Doe deze dan zeker niet weg, maar breng deze dan binnen bij de leiding. Zo kan u er nog een ander kindje heel gelukkig mee maken!



Voor bijkomende info over de Chirokledij kan u steeds leider Mats Heivers of leidster Joni Peeters aanspreken.

Vergeet ook zeker niet je uniform aan te doen op 23 oktober tijdens de dag van de jeugdbeweging. Dan kan iedereen op school zien dat jij lid bent van de allercooleste Chiro!



Spring eens binnen in één van onze 11 winkels.
adressen op debanier.be/winkels

De winkel van de Chiro!

Uit ons brede aanbod **Chirokieren** kies je de kleren waarin je je comfortabel voelt. Alle vormen en combinaties van Chirokieren kunnen, niets moet. Daarom bieden we bewust een ruim assortiment kleren aan, zodat iedereen een eigen keuze kan maken.

Je vindt er ook toffe **Chirogeschenken** voor de grote fans en kleine bewonderaars!

Creëren,
Veel creatief materiaal en MEGA LEUKE ideeën!
Wij zijn specialist in creativiteit én zitten bomvol inspiratie om te delen.
Met je Chirolidkaart krijg je **10% korting** op knutselmateriaal.

spelen, 3, 2, 1 ... ACTIE!
Check onze uitgebreide collectie gezelschapspellen, speelgoed, circusgerief en origineel spelmateriaal!

doen! debanier.be
Schrijf je in op onze nieuwsbrief & volg ons op sociale media:

 DeBanier  [de.banier](https://www.instagram.com/de.banier)  [baniercreatief](https://www.pinterest.com/baniercreatief)

Trooper

Wat is Trooper?

Trooper is een online winkelplatform waar je terecht kan voor al je online aankopen bij zeer veel verschillende webshops.

Hoe gaat het in zijn werk?

Wanneer je normaal online shopt, ga je meteen naar de winkel waar je iets wenst te bestellen. Bij trooper ga je eerst langs de 'Trooperpagina' van de gewenste organisatie die je wil steunen.

Indien je hier kiest voor Chiro Heist-Centrum, dan krijgen wij een kleine commissie op wat jij betaalt voor het product dat je wil kopen. Nadat je dit hebt gedaan kan je zoveel online shoppen als je wil en ondertussen Chiro Heist-Centrum steunen, zonder daar zelf 1 cent extra voor te betalen! Dit kan volledig anoniem gebeuren of u kan uw naam en emailadres invullen en dan krijgt u een mail met het bedrag dat uw aankoop heeft opgeleverd.

Het kost mij dus niets extra?

Dat klopt volledig. De winkel geeft ons een commissie en de koper betaalt hiervoor absoluut niets extra.

Wat kan ik bestellen via Trooper?

Echt alles! Enkele van de grootste online winkels van België zijn aangesloten bij Trooper.

Dit gaat van normale huishoudproducten tot elektronica en kleding. Je kan zelfs pizza bestellen via onze trooperpagina of meteen een reisje naar Italië boeken!

Er doen al ongeveer een 150 winkels mee, zeker de moeite dus!

Alvast ontzettend bedankt voor jullie steun!



Het klaroen- en trommelkorps

Als laatste willen we nog graag ons klaroen- en trommelkorps in de schijnwerpers zetten. Vanaf tito kan je mee komen trommelen of klaroenen in ons korps. Ben je muzikaal en hou je van kabaal maken? Kom je dan snel bekend maken bij **leidsters Torfs, Pauline, Eva en Fenna** en bij de jongens kan je terecht bij **leiders Simon , Arne en Gilles**.

Verbind de cijfers



Doolhof

Help leider Frikke zo snel mogelijk bij zijn favoriete eten te geraken.



Chirocartoon



Wist je dat...

- We afscheid moeten nemen van een super lieve leidster?
- Deze Lisa Liekens is?
- Er 4 leiders zijn gestopt?
- Dit Anton Vaes, Ward Coppens, Robbe Helsen en Matthias Van den Berge zijn?
- We hen nu al superhard missen?
- We nu al zin hebben in het volgende chirokamp?
- Een worm maar liefst 10 harten heeft ?
- De aarde ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram weegt?
- Vrijdag de 17e een ongeluksdag is in Italië?
- Een slak 3 jaar kan slapen?
- Een krokodil zijn tong niet kan uitsteken?
- We dit jaar met een leidingsploeg van 47 man zijn?
- Wij al super veel zin hebben in het nieuwe chirojaar?
- Een mens gemiddeld 6000 scheten laat per jaar?
- Olifanten elkaar vanaf 5 kilometer afstand kunnen ruiken?